



כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר

סגן אלוף דוד דודי זהר ז"ל



ילדות

דוד (דודי) ז"ל נולד בז' באייר תשל"ד (29.4.1974) בירושלים, בן לעליזה וג'קי זהר ואחיהם האמצעי של עדי ושאול.

בילדותו המשפחה עברה לחיפה ודודי גדל והתחנך בעיר. הוא למד בבית הספר היסודי רוממה ניגונים. בחטיבת הביניים למד בבית הספר הריאלי העברי בחיפה, שם סיים את לימודיו. כבר בבית הספר היסודי בלט והצטיין בלימודיו.

גיל ההתבגרות

בבגרותו בלט בזכות כישוריו הרבים וביכולת הנהגה טבעית. בסיום התיכון, בספר המחזור, תואר כ"צנוע והוגן". בשנות הנעורים היה דודי פעיל בתנועת הנוער "צופים", שם היה מדריך ומרכז. בבית הספר הכיר את גלית, שהייתה בת כיתתו. השניים התאהבו והיו לזוג. אהבת הנעורים גדלה והתפתחה והפכה לזוגיות בוגרת כאשר השניים התחתנו והקימו משפחה.

תחביבים ותחומי עניין

דודי היה איש משפחה מסור. כך למשל הפתיע את סבתו פרניה, ניצולת שואה, ביום הולדתה השמונים וחמישה במחווה מרגשת: במהלך חגיגת אירוע יום ההולדת חגו שני מסוקים מעל מקום האירוע, כשבמסוק השמאלי ישב הוא, נכדה.

בין עיסוקיו הרבים הקפיד דודי על התנדבות למען בית הספר הריאלי, בו הוא למד וכך גם ילדיו. במהלך השנים היה מעורב בחיי המוסד, ואף כיהן כיושב ראש ועד ההורים באחד מסניפי בית הספר.

לפני הגיוס לצה"ל

לקראת שירותו הצבאי, למרות אהבתו לים, החליט דודי כי הוא רוצה להתגייס לחיל האוויר ולהיות טייס.

הגיוס לצה"ל

דודי התגייס בשנת 1992 לחיל האוויר, סיים בהצלחה את קורס הטיס ושובץ כטייס מסוק הקרב אפאצ'י, בטייסת 190.



מתכון עם זיכרון

לאחר השחרור

בתום תקופת שירות הקבע כטייס, למד דודי לימודי הנדסה בטכניון בחיפה. במהלך הלימודים, בשנת 2001, התחתן דודי עם אשתו, גלית. לשניים נולדו ארבעה ילדים - בשנת 2003 נולדו התאומים שחר ודניאלה, בשנת 2006 נולדה בתם האמצעית מאיה, ובשנת 2011 נולד בנם הקטן תומר.

דודי עבד באלביט מערכות ובתפקידו האחרון היה סמנכ"ל בחברה.

דודי המשיך להתנדב לשירות מילואים בטייסת למרות שכבר לא היה מחויב לכך.

לאחר השחרור

ביום בו נהרג דודי הוא הצטלם בבוקר לסרט על מנהיגות בעבודה שלו באלביט, בסרט הוא אמר "כישורים זו נקודת פתיחה טובה. אין אף אחד שנולד להיות בטופ, מי שהגיע להיות בטופ נולד מוכשר אבל עבד מאוד קשה. כישורים הם איזשהו נפח מינימלי שצריך להיות לך מפה זה באמת הכל תלוי בעבודה, בהדרכה, בליווי, באמונה. מי שרוצה להנהיג צריך לעצור, להסתכל בעיניים לאנשים ולהבין אם עם האנשים האלה הוא מוכן ללכת קדימה במקומות המתאימים להם, לשנות מה שצריך, למרות שקשה לשנות. מנהיג צריך להיות אמיץ ועם מספיק תעוזה, ואחריותו כמנהיג היא להיות מאמן" וכזה אדם דודי היה - מנהיג ומוביל, חברותי שסוחף אחריו את כולם.

מועד הנפילה

רב-סרן דודי (דוד) זהר נפל בהתרסקות מסוק במהלך טיסת אימונים במסגרת שירות מילואים ביום שני בערב, אור לט"ז באב תשע"ז (7.8.2017). בן ארבעים ושלוש בנופלו. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה. הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, הורים, אח ואחות.

בדרכו חזרה לבסיס חיל האוויר "רמון" שבמצפה רמון, בשעה 20:59, אירעה תאונת טיסה, זמן קצר לאחר שהוא דיווח למגדל הפיקוח והבקרה על תקלה טכנית. בהגיעו לגובה מגדל הפיקוח של הבסיס התרסק המסוק בין שני מסלולי הנחיתה. דודי נהרג, הנווט שהיה איתו במסוק נפצע.

הספדים

ספדה הרעיה גלית: "היית אחד שטרף את החיים, שהאמין שהכול אפשרי ושאפשר להשיג את הכול אם רק רוצים. ארבעה ילדים גידלנו ביחד, והם היו גאוותך הגדולה. כל אחד מהם הצליח בדרך שבחר לו ואת כל אחד מהם דחפת קדימה בדרכך המיוחדת. לכל אחד מצאת זמן. לפעמים כעסתי כשלקחת על עצמך עוד ועוד על חשבון הבית והמשפחה, אבל שנינו ידענו שבזכות אותם הדברים אהבתי אותך כל כך והם שעשו אותך לאיש המיוחד שהיית. בשבילי, היית הכי טוב בעולם".

הספדים

ספד שאול, אחיו: "דודי היה גדול מהחיים, לא תמצאו אדם טוב ממנו. הטוב שבאדם. גידל משפחה נהדרת עם ארבעה ילדים מופלאים... דודי היה טייס במילואים, הוא נתן את הלב ועשה את זה על הצד הטוב ביותר. חבל לי שלא תזכו להכיר אותו. הוא היה אבא נפלא, אח נפלא ובן נהדר. האדם הנפלא ביותר שיצא לי להכיר. דודי היה מודע לחשש שיש תמיד. הנושא לא היה זר לו, הוא איבד חברים במהלך הדרך, אבל אהב את האנשים בטייסת, אהב את המקצוע ולכן המשיך בשירות המילואים".

הספדים

חבריו ומכריו מספרים: "דודי היה איש שהגדרות 'מלח הארץ' ו'איש משכמו ומעלה' צרות מלהכיל את מי שהוא היה באמת כל חייו... זה אדם עם לב ענק, תורם, אכפתי, אדם מבריק, מנהיג... היה אבא ובעל מדהים, נוכח ואכפתי".

בצלאל מכליס, נשיא אלביט, תיאר: "דודי היה מנהיג טבעי, חברותי, אהוב על כולם, שעל פניו חיוך תמידי... בכל פעם שבה התקשר אליו אחד מילדיו היה שם הכול בצד ומתפנה לשוחח איתו. הוא היה בראש ובראשונה בעל ואבא מסור ואוהב". הוסיפו חבריו לעבודה: "דודי היה בן אדם יותר מכל דבר אחר - גם מנהל וגם איש שיודע להפשיל שרוולים כשצריך... הוא היה חבר, תמיד דיבר בגובה העיניים".

הנצחה

מועדון הכדורסל "מכבי חיפה", שדודי היה מנוי ואוהד שלו שנים רבות, ערך טקס לזכרו כחודשיים אחרי נפילתו, לפני משחק מול קבוצה מראשון לציון. גלית והילדים הוזמנו במהלך הטקס לקבל חולצות מטעם המועדון.

בבית הספר הריאלי בחיפה הוקמה קבוצת עילית טכנולוגית הנקראת "קבוצת גלקסיה 5987 על שם דודי זהר". הקבוצה הוקמה בתמיכתה של חברת אלביט, בראשות המנכ"ל בצלאל מכליס והסמנכ"ל יורם שמואלי.



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

