



# מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,  
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

**מתכון עם זיכרון** - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה  
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.  
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל  
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,  
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי  
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



עדן דוד משה ז"ל

## ילדות



עדן נולד בתאריך י"א בכסלו תשנ"ו, 3.12.1995, להוריו ורה ובועז, אח של סיון, נטלי, אלירן, דניאל ושלו.

עדן גר כל חייו בישוב בית חשמונאי ולמד בבית הספר הרצוג.



## על הילד שהיה

משפחתו של עדן מתארת אותו כ"ילד המושלם".  
מאז ומתמיד הצטיין בכל תחום שהתעניין בו והצליח לשלב היטב הכול מהכול- לימודים,  
משפחה וחברים.

## גיל ההתבגרות

עדן היה עניו, רגיש, חכם וחברותי. הוא הצטיין בכל תחום בו התעניין וכן סיים את לימודיו בבית הספר הרצוג בהצטיינות במגמות פיזיקה וכימיה.





## השירות הצבאי

התגייס לשירות צבאי קרבי בגדוד 55 של חיל התותחנים.  
הוא שרת בתפקיד קשר מרכז פיקוד ירי וקשר בחוליית פיקוד קדמי.  
כתב אלמוג ששירת יחד עמו: "לכבוד היה לי להעביר איתך אינספור שעות של  
משימות משותפות, פעילויות מבצעים ומטווחים. תמיד אזכור אותך כבחור שמח מלא  
בטוב, חברמן ומקצוען".



מתכון עם זיכרון

## תחביבים ותחומי עניין

לאחר שירותו הצבאי טייל עדן בדרום אמריקה עם חבריו מהצבא.  
עדן ידע למצות כל רגע ורגע וטייל בעוד המון יעדים בעולם עם חברים ומשפחה.

עדן אהב את החיים, אהב לבלות עם משפחה ובמיוחד עם האחיינים והיה לעדן קשר מיוחד עם כולם.  
עדן תמיד היה לצד המשפחה בכל האירועים החשובים - ימי הולדת, חתונות, לידות, סיום לימודים. מדי בוקר, צהרים וערב היה עדן מחבק ומנשק את הוריו ואומר להם שהם ההורים הכי טובים בעולם.  
עדן מעולם לא התלונן, תמיד חיך, אף פעם לא אמר לא, היה עוזר לכולם עם חיוך ענקי.

## תחביבים ותחומי עניין

כשגדל היה לעדן ברור שיהיה מהנדס והחל ללמוד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכון הטכנולוגי בחולון – HIT. עדן סיים בהצטיינות את שנת הלימודים השלישית ובחר להתמחות ביו-הנדסה, התחום הקשה ביותר, אך נתון זה אינו מפתיע שכן עדן תמיד בחר לאתגר את עצמו בכל תחום ותחום והכל בענווה והצטיינות שאופיינית רק לו.

חברים ומרצים מהלימודים מספרים עליו שהיה בחור טוב לב, שעזר לכולם בכל המשימות ושבתום יום הלימודים היה נשאר לעזור ולתרגל תמיד עם חיוך על הפנים ואהבה.



מתכון עם זיכרון

## מועד הנפילה

עדן נרצח ב-7.10, בשבת השחורה, על ידי מרצחים עת שחגג את החיים עם ארבעת חבריו הטובים במסיבת הנובה בקיבוץ רעים. עימו נרצחו גם ארבעת חבריו: תמר גוטמן ז"ל, יפתח דן טוויג ז"ל, דור תאר ז"ל ובן בנימין כהן ז"ל.

אובדנו של עדן הותיר את המשפחה עם חור עצום ותהומי בלב, מבלי דבר שיוכל להפיג את הכאב והגעגוע. עדן היה הלב של כולם, הלב של הבית, הלב של החברים, הלב!





מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

[www.matkonzikaron.co.il](http://www.matkonzikaron.co.il)

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

# תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

