



## מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,  
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

**מתכון עם זיכרון** - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה  
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.  
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל  
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,  
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי  
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



שון מונדשיין ז"ל

## ילדות

שון נולד ביום כ"ז בטבת תשנ"ה (30.12.1994) בתל אביב.  
בנם של מנחם ונינט. ילד שני להוריו, אח של שחף ושיר לוי.  
גדל בשכונת נחלת יצחק בתל אביב, למד בבית הספר היסודי "איילון" ומשם המשיך  
לחטיבת ביניים ותיכון בבית ספר עירוני ד'.

## על הילד שהיה



שון היה ילד אמיץ מאוד שלא פחד כמעט מכלום, והיה עושה המון תעלולים. בגיל 6 כשהיה בגן הוא נפל ממתקן ושבר את המרפק זה קרה ממש לפני פסח, אז בגן ארגנו סדר פסח שבו שון היה אורח הכבוד. כשהחלים החליט שהוא רוצה להירשם לחוג ג'ודו ואחרי מספר שיעורים הוא נפל ושבר את שורש כף היד. אבל למרות כל זאת שון אהב ספורט והמשיך לעסוק בהמון סוגי ספורט במהלך חייו.

## גיל ההתבגרות

אימו של שון מספרת ששון היה ספורטאי מחונן וילד של כדור בתחילה שיחק בחוג כדורסל. ובכיתה ג' הוא החל לשחק כדורגל בקבוצת הילדים של מועדון "בני יהודה". שון שיחק שם כשש שנים, אחר כך השתתף שנתיים בקבוצת גדנ"ע יהודה, ובכיתה י' שיחק בקבוצת הפועל רמת גן. כשחגג שון יום הולדת ארבע-עשרה הוא קיבל במתנה, לבקשתו, כלב, וקרא לו טוטי - על שם שחקן הכדורגל האיטלקי פרנצ'סקו טוטי. כשהיה בכיתה י"א שון לא רצה לפתח את הכדורגל כקריירה, אלא לתחביב אהוב מאוד. שון החליט לנסות משהו אחר, כששיחק כדורגל בספורטק צפה בחברים שהתאמנו.

## גיל ההתבגרות

בבייסבול וזה תפס אותו מאוד, למרות שבד"כ השחקנים מתחילים לשחק מגיל צעיר מאוד, שון הצליח להשתלב ואפילו בעזרתו הנבחרת הביאה בפעם הראשונה גביע. כשחברו ביקש ממנו ללמד אותו גם לשחק בייסבול שון לא היסס ואפילו הזמין מהאינטרנט מחבט וכפפה בשבילו אבל שון לא הספיק ללמד אותו, והמדים עדיין יושבים בבית.

שון היה ילד מאוד עצמאי היה לו בלוג סרטים באינטרנט שדרכו היה מרוויח כסף, כך שמגיל צעיר הוא התעקש לממן את עצמו ולא ביקש כסף כלל מהוריו.





## תחביבים ותחומי עניין

שון אהב מאוד לקרוא ספרים, הוא קרא ספרים במהירות כך שבכל נסיעה לצבא היה עוצר וקונה ספר ברכבת כדי שיוכל לקרוא בנסיעה, אימו מספרת שאת כל ספרי הארי פוטר קרא עשרות פעמים. אפילו במהלך השיעורים המורות סיפרו שלשון היה תמיד ספר קריאה ביד ולמרות זאת היה מצליח להקשיב לשיעורים.

שון אהב מאוד לנסות כל מסעדה חדשה בת"א ונהנה מאוד להזמין אוכל כך שהיו מסעדות ששון היה רק מתקשר וכבר ידעו בדיוק מה לרשום בהזמנה.

## הגיוס לצה"ל

בתחילה שון קיבל זימון להתגייס לטייס אך זה לא היה החלום של שון, הוא רצה להיות לוחם  
ללכת בדרכו של אחיו ולהתגייס לגולני.

למרות זאת הוא לא רצה לסרב והלך לראיונות, הוא עבר שלבים רבים בזכות האומץ הידע  
והכושר שהיה לו אבל לשמחתו באחד שלבי המיון הוא הודח ויכל להגשים את חלומו, ביום

21.7.2013 התגייס שון לצה"ל ושירת כלוחם בחטיבת גולני בגדוד 13.

## השירות הצבאי

שון הצליח מאוד בצבא, ואהב את שירותו. מפקדיו סיפרו איך גמע בשקיקה את כל דפי המידע שחולקו, והצליח בכל מבחני הידע בנושאי הכרת הארץ, היסטוריה ועוד.

שון סומן כבעל יכולות גבוהות וכבר בפברואר 2014 נשלח לקורס מפקדי כיתות.

גם בקורס אהבו את שון מאוד והוא סומן כבעל יכולות גבוהות מבחינת כושר גופני וידע כללי. אבל שון רצה לחזור לגדוד לשרת עם חבריו לכן החליט לגרום למפקדיו להדיח אותו מקורס זה.

## השירות הצבאי

חברו לקורס מספר: "לקראת סוף הקורס אני ושון הלכנו לשיחת מח"ט כדי להחליט אם להשאיר אותנו בהכשרה, לחכות לשיחת מח"ט זה לוקח זמן רב ישבנו במשרדו במשך שעתיים...לאחר שעתיים המח"ט מגיע ואני נכנס ראשון, בשיחה הוא מדיח אותי מהקורס ואני יוצא בדמעות בוכה את הנשמה שלי. כמה דקות אחרי זה יוצא שון עם החיוך הכובש שלו ואומר לי בחיוך 'גם אני הודחתי אח' שם לי יד על הגב ואומר לי 'לא נורא נעשה מה שהוכשרנו לעשות להגן על הבית המשפחה והמדינה, הכל טוב אח'".



## מועד הנפילה



שון נפל בקרב בשכונת שוג'אעייה בעזה במבצע "צוק איתן" ביום כ"ב בתמוז תשע"ד (20.7.2014), כאשר הנגמ"ש שבו היה נפגע מטיל האויב (שנה פחות יום מיום גיוסו לצה"ל).

שון היה בן תשע-עשרה שנים וחצי בנפלו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק שבתל אביב, סמוך לביתו.  
שון הועלה אחרי נפילתו לדרגת סמל.

## הספדים

מהספד הוריו: "כל כך הרבה הכלת בתוכך, שון. איך דחסת הכול לתשע-עשרה שנות ילדות ונערות? הילד הכי יפה, הנער הכי מוצלח. שון, איך היית הכול? פעם שובב עם לב זהב, ופעם ממוקד, רציני ומלא באחריות – הכול על פי העניין. פעם פתוח לחברים, למשפחה, לסביבה, ופעם מתכנס לתוך עולם פנימי ומופלא משלך, שטיפחת כמו שמטפחים בית פרטי בתוך שכונה..."

שון שון שון – כל כך אהבנו אותך. חמישה צוקים היינו יחדיו, תמירים וגאים. נותרנו ארבעה. צוק איתן לקח אותך מעימנו. נותרנו ארבעה כואבים עם מר גורלנו. גאים אנו שזכינו לגדל ולהיות במחיצתך תשע-עשרה וחצי שנים, בן נפלא ואח לשחף ולשירלי. אומרים שהצער, הסבל והכאב קהים עם הזמן. מי ייתן ונשמתך תקיף את העולם ותתקן כל עוולה"

## הספדים



שחף, אחיו של שון, ספד לו: "מי יזרוק את התיק ככה על הרצפה / מי יבקש ממני את האוטו למסיבה / מי יחבק אותי ויקרא לי אחי / הגעגוע הזה כל חיי יישאר שלי. מי בעולם הזה אוהב אותי יותר ממך / נכנס לי לראש מדליק שם מדורה / עובר בין חדרים מבקש סליחה / לא צועק בוכה לא נשאר איתך / מי ימלא לי את החור שלך. עכשיו נמוגת אין חיוך אין מילים / כל יום שעובר אני משלים פערים / שני ילדים רצים לגן / תמיד דאגת לי אחי הקטן / חברים מספרים עליך דברים חדשים / חלמתי לראות אותנו גדלים. כשהאביב נעלם אין עלים חדשים / הסתיו כבר כאן החיים ממשיכים / אז מה אם הבטחת לחזור הביתה."

שירלי, אחותו של שון, כתבה: "למרות שאתה גדול ממני בשנתיים, היית כמו אחי התאום. חצי ממני נעלם. אני לא רוצה לישון לבד, אני רוצה לישון איתך, עם הריח שלך והצחוקים שלך. שחף, שון ושירלי זה משולש שלא יישכח לעולם."



## הנצחה

לפני מותו, שון השאיר מכתבים קצרים למשפחתו בפתקים שכתב בטלפון שלו למקרה שהוא לא יחזור הביתה מהמלחמה. הוא השאיר מכתבים להוריו מנחם ונינט, לאחיו שחף ושירלי, לחבריו ולמכריו. השיר נכתב והולחן על-ידי הזמר חנן בן ארי במסגרת פרויקט ההנצחה לשון דוגמה למשפט שכתב שון כחלק ממכתביו למשפחתו: "אוהב אתכם עד אינסוף. תדאגו להיות עם חיוך על הפנים וגאווה בלב, ותבטיחו לי דבר אחד: תמשיכו בחיים שלכם, כמו שלכם. אל תדעכו לרגע. לא לרגע אחד. אל תתאבלו יותר מדי. תהיו חזקים ותזכרו אותי כחייל לוחם ובחור צעיר וישראלי בן 19".

קישור לשיר 'לילה טוב שון':

<https://youtu.be/1G5ZB8CWsHQ>

# הנצחה

- לזכרו של שון הוקמה גינה בשכונת נחלת יצחק שבה הוא גדל ובו הוצב פסל "האדם החושב" ומפורסמים גם מכתביו.



## הנצחה

- מכיוון ששון היה ספורטאי מחונן ואהב לעסוק בסוגי ספורט רבים הוקדש לזכרו מועדון



- הספורט בבית הספר שבו הוא למד: עירוני ד'.

- בבית ספר ראשית שבתל אביב עורכים מרוץ לזכר

- שלושת חללי צוק איתן בני העיר ת"א ובניהם שון.



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

[www.matkonzikaron.co.il](http://www.matkonzikaron.co.il)

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

# תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

