



מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.





מפגש בישול לזכר

גיא בן דב ז"ל



גיא נולד לנאורה ודרור ב 17.4.1965 -בפתח תקווה. הוא התחיל את לימודיו בבית-הספר היסודי 'קרול' בעיר.

כשהיה בן שמונה עברה המשפחה לרמת אפעל ושם המשיך וסיים את לימודיו היסודיים. בית-הספר ברמת אפעל היה לו ולחבריו חממה מצוינת, מלאה מסירות וחום. הוא סיים את לימודיו בבית הספר התיכון המקיף ביהוד. כבר מגיל צעיר התבלט.



על הילד שהיה

היה אהוב מאוד על חבריו ונחשב למנהיג בכיתתו. כאשר היו בעיות חברתיות עם תלמידים או בעיות ביחסים עם מורים, ידעו המנהל והמחנכת שגיא ישפיע על התלמידים בכיוון החיובי. הוא היה חובב ספורט. עד תחילת לימודיו בבית-הספר התיכון היה חבר בתנועת הצופים. הוא הצטרף אל הוריו לטיולי משפחות של החברה להגנת הטבע, הכיר את הארץ לאורכה ולרוחבה, ואף הקדיש את זמנו לקריאת ספרים בנושאי גיאוגרפיה והיסטוריה של ארץ ישראל וספרים הקשורים בביטחון מדינת ישראל.

גיל ההתבגרות

הייתה לו ספרייה אישית גדולה על תולדות ארץ ישראל ובמיוחד על תקופת בית שני.
גיא הותיר רושם טוב על כל מי שהכיר אותו.
התנדב במשך השנתיים האחרונות ללימודיו בבית הספר התיכון לעזור לקשישים בבית
האבות במקום מגוריו.

הגיוס לצה"ל

הוא גיוס לצה"ל בחודש פברואר 1984. הוא שאף לשרת בקומנדו הימי, אך לבסוף התנדב לחיל-הצנחנים. כאן באו לידי ביטוי ערכי היסוד שחונך עליהם והזדהה איתם, אך גם קווים המיוחדים לו, כפי שכתב עליו מפקדו: "גיא הצטיין כחייל יוזם ומקצועי, בעל היגיון בריא, כשהוא זוכה להערכת רבים מחבריו לפלוגה המסייעת". הוא עבר קורס צניחה, קורס מדריכי קליעה וקורס מ"כים (מפקדי כיתה). לאחר מספר חודשי הדרכה הצטרף לפלוגת הרב"טים ולמחלקת הסיור של הגדוד.



מתכון עם זיכרון

מועד הנפילה

ב-ג' בתמוז תשמ"ו (10.7.1986), באזור שמצפון לראש הנקרה, נפגע גיא בקרב נגד מחבלים שעלו על החוף מתוך סירה. הוא מת מפצעיו, והובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בקרית שאול. השאיר אחריו הורים, אחות ואח - הילה ומשה.

במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב שר הביטחון יצחק רבין: "גיא ז"ל שירת בגדוד 890, חיל-הרגלים. הוא היה חייל מצטיין ממושמע ומקצועי. מהפעילים והבולטים שבחיילי הפלוגה. אדם וחבר למופת".

וכתב מפקדו: "חברים רבים קנה לו גיא בכוח אישיותו ומזגו הנוח והחם, תמיד מחייך, תמיד עוזר. עם נפילתו של גיא איבדנו לוחם ורע מהטובים שידענו. החלל שנוצר, לא במהרה יתמלא. משוכנע אני שחינוכו כאדם נעוץ בחינוך שקיבל בביתו. אהבת האדם ואהבת המדינה, לאלה אחראים אתם, ועל כך תבורכו".



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

